

Beste Gert,

Onlangs vervulden wij het hartenwensje van Rune, een sportieve knappe basketter van 10j uit Putte. Bij ons eerste gesprek met Rune wisten we al dat zijn wensje iets met basket ging te maken hebben. Heel het gezin speelt basket en mama is zelfs coach. Rune is hevige supporter van de Golden State Warriors en in het bijzonder van Stephen Curry. Zijn grote droom was dan ook om hem te ontmoeten. Vermits er geen NBA wedstrijd was in Europa, vervulden we Rune zijn wensje in San Francisco, de thuishaven van de Golden State Warriors. Dankzij uw financiële steun konden wij zijn droom verwezenlijken.

Wij kregen van Rune een heel lang verslag van zijn belevenissen en laten je graag meegenieten:

De eerste dag moesten we heel vroeg opstaan want om 5 uur kwam de taxi ons halen. We kwamen aan het vliegveld in Schiphol aan waar we onze tickets hebben gehaald. Ik had heel veel zenuwen om te vliegen want dit was de eerste keer. Toen we opstegen, was de stress weg. In Dublin hebben we de piloot en de hoofdstewardess ontmoet. Zij hebben zich voorgesteld en gezegd dat we extra stoelen kregen en eerst aan boord mochten gaan en dat ik na het landen een bezoekje mocht brengen in de cockpit. In het vliegtuig heb ik lekkere vegetarische lasagne gegeten. De landing duurde lang maar dan mocht ik bij de piloot in de cockpit. Ik mocht in de stoel van de copiloot zitten en mocht ook de pet van de piloot opzetten. Dan zijn we met de taxi naar het hotel gereden en op restaurant geweest.

De volgende ochtend waren we heel vroeg wakker en ik had grote honger. Beneden was er gelukkig een groot buffet met veel in de aanbieding. Ik heb een nieuwe (gekleurde) cornflakes gegeten die heel lekker was maar met veel suiker in. Na het ontbijt zijn we te voet naar de boot gegaan om Alcatraz te bezoeken. Daar zaten vroeger de gevaarlijke gevangenen. Als we vertrokken zagen we niets omdat er heel veel mist was. Het eiland en het uitzicht waren heel mooi maar de cellen heel klein en lelijk. Er waren heel veel cellen. Daar zou ik nooit in willen blijven slapen. Buiten was het heel mooi weer en hebben we ook kolibries gezien. Bij het terugvaren was de mist weg en zagen we de Golden Gate Bridge. Daarna zijn we naar Pier 39 gewandeld om de zeeleeuwen te zien en hebben we iets gedronken in het Hard Rock Café. Daar zijn we 's avonds ook iets gaan eten. Er was door Make-a-Wish een Bingo-avond georganiseerd en de hamburger was lekker. Ik was wel moe en dan zijn we gaan slapen.

De volgende dag was ik zenuwachtig want dan zou ik Stephen Curry ontmoeten. 's Morgens zijn we nog gaan wandelen op Fishermans' Warf en om half 2 was het zover. We werden opgepikt door een limobus om naar het Chase Center van de Warriors te rijden. Het was superspannend. We zijn eerst naar boven gegaan waar een buffet klaar stond. Daar heb ik macaroni gegeten en bijna alle meloenen. We werden in 2 groepen verdeeld. Ik zat in de 2^{de} groep. De eerste groep mocht naar Stephen vertrekken en terwijl mochten wij naar het trainingsveld van de Warriors. Daar zijn we lang gebleven. Daarna naar het echte veld. Dan naar Hooptopia waar Stephen Curry stond te wachten. Bij het binnenkomen kregen we een high five en daarna mochten we enkele oefeningen doen terwijl Stephen aanmoedigde. Hij heeft mij veel aangemoedigd. Daarna werden we 'gedraaft' en werd er een foto genomen. Na de fotosessie mochten we naar het ballenbad.



Daar riepen ze onze naam af en mochten we van de glijbaan in het ballenbad. Daarna gingen we terug naar de eetzaal en mochten we nog foto's nemen met Stephen. Na de foto's, werd onze naam terug afgeroepen en kregen we een rugzak van Stephen met daarin een paar basketters, een joggingbroek- en vest, een JBL box en een popje. Ik heb mijn nieuwe basketters laten tekenen door Stephen. We hebben nog een groepsfoto gemaakt en daarna heeft Curry afscheid genomen. Wij hebben nog een foto gemaakt met de cheerleaders. We mochten nog verder eten van het buffet en dan zijn we terug naar de limobus gegaan. Het was een superdag! Van op de bus konden we hem nog even zien en dan zijn we vertrokken naar het hotel waar mama en papa vol ongeduld stonden te wachten. 's Avonds zijn we nog gaan wandelen en heb ik een trui gekozen van het Hard Rock Café in San Francisco.

De volgende dag was onze laatste dag. We hebben ingepakt en nog een uitstap gemaakt naar de Muir Woods. Het was een leuke chauffeur die grappig vertelde maar ik verstond er niets van. In de Muir Woods waren er superhoge bomen en hele grote paddenstoelen. We zijn ook gestopt aan de Golden Gate Bridge en hebben daar foto's mogen nemen. We waren op tijd terug in het hotel en een beetje later was de chauffeur er om ons naar de luchthaven van San Francisco te brengen. Bij het opstappen mocht ik nog eens in de cockpit gaan kijken. De steward op de vlucht van Dublin naar Schiphol heeft mij een 'Ierse specialiteit' leren kennen: Maltezers met chips 'Cheese and Onions'. Je moet 1 chipje en 1 Maltezer tegelijk opeten. Het was lekker. In Amsterdam zijn we terug opgehaald door dezelfde chauffeur. Om 19 uur waren we thuis en kregen we lekkere broodjes van Make-a-Wish, aan huis gebracht door Inge.

*Het was een onvergetelijke reis!
Rune*

Het was een enorm mooie wensvervulling, een droom die realiteit werd. Gans het gezin, maar vooral Rune, heeft intens genoten van dit fantastisch avontuur. Wij willen jou en alle Heistenaars die gelopen, gezongen en gesupporterd hebben in naam van het gezin en in naam van Make-A-Wish[®] hartelijk bedanken voor de hulp bij dit wensje.

We hebben nog enkele foto's toegevoegd van Rune en Stephen Curry.

Vriendelijke groeten van het wensteam

Eline, Valérie en Inge





